

UDREJSEN **TIL** **USA**



Et Nyt Liv



2. udg. 2017

Jørgen Larsen-Ledet

Fra Hellevad og Løkken til Minnesota og Utah

Et opklaringsarbejde, der har rumsteret i baghovedet i over 50 år, har omsider fundet sin afklaring. Historien startede på Hjørring seminarium. På sløjdeholdet var en pige, der skulle vise sig at være min grandkusine. Jeg kendte ikke Karen på forhånd. Hendes far og min far var fætre. D.v.s. Karen og jeg havde samme oldeforældre på vore fædres side.

På et tidspunkt spurgte Karen mig om, om jeg vidste, at vores oldemor havde forladt gård, mand og børn for at tage med mormonerne til Utah. Det havde jeg aldrig hørt. Jeg havde iøvrigt aldrig hørt om min fars bedsteforældre. Han mente ikke, at han nogensinde havde set dem, vidste heller ikke, hvor de havde boet. Det med oldemor og Amerika, havde han måske hørt.

Min far døde i Brønderslev i 1973 og min farfar i Løkken 1928. Min farmor døde ved en ulykke i Kjellerup i 1924. Kort tid efter farmors død købte min farfar et hus i Løkken, hvortil han kom sammen med min far og 3 andre børn.

Hver gang Karen og jeg har mødtes, har det med oldemor spøgt. Det sidste var, at oldemor skulle have taget nogle børn med.

Jeg har i sagens natur ikke kendt min farfar, men Karen har kendt sin farfar: Otto Petrus Hansen, han døde i Ingstrup 1960. Jeg vil tro, at Karen havde historien fra sin farfar. At min far Johan Hansen ikke vidste, hvor hans far Jens Christian Hansen var født, var egentlig lidt mærkeligt for han havde faktisk farfars dåbsattest liggende. Den dåbsattest fik jeg af min mor, kort tid før hun døde i 2005.

På dåbsattesten stod jo farfars fødested og navnene på vores oldeforældre. Min farfar: Jens Christian Hansen var født, den 17. november 1867 på Lemb mark i Hellevad sogn, Dronninglund herred. Oldefar **Hans Christian Jensen** og oldemor **Ane Cathrine Madsen**. Oldemor er døbt **Anne Kathrine Madsdatter**.

Oldeforældrene boede på et husmandssted på ca. 8 tønder land, oldefars fødehjem. Oldemor født i Asbækholt, Dronninglund sogn. Oldemor boede altså ikke på en gård.



Oldemor kom som pige i huset efter tipoldefar Jens Nielsen døde i 1852. Oldemor må have været længe på ejendommen for at passe oldefar og tipoldemor for i 1860 i kirkebogen for Hellevad sogn står der, at fruentimmer Ane Cathrine Madsen har fået døbt en uægte pige: Jensine Hansen, barnefader Hans Christian Jensen. Oldefar og oldemor blev først gift året efter.

Efter giftermålet kom der flere børn til, ialt blev det til 10 børn, alle født på Lemb mark:

Jensine Hansen, født 17. september 1860, gift Damgaard og døde i Løkken 1939

Niels Martinus Hansen, født 2. juli 1862

Ane Kristine Hansen, født 1. december 1865

Jens Christian Hansen, født 17. november 1867. Min farfar

Ane Marie Hansen, født 23. januar 1870

Mathilde Hansen ,født 12. januar 1872

Thomas Christian Hansen, født 21. december 1873

Otto Petrus Hansen, født 22. oktober 1875. Karens farfar

Helene Hansen, født 30. juni 1877

Jacob Johannes Hansen, født 16. juni 1879

I folketællingen for Hellevad sogn 1880 er ovennævnte børn, udover de to første medtaget.

Efter 1880 har det ikke været muligt at finde familien samlet igen. En afdød grandfætter Harry Damgaard i Skagen, der også har efterforsket vores oldeforældre, har nævnt at han har fået fortalt, at der udbrød en eller anden sygdom i oldefars besætning og han derved gik fallit.

Dette har jeg dog ikke kunnet finde noget om, men en ting er sikkert. De yngste børn blev sat i pleje. Mathilde og Helene var i 1890 i pleje hos en fisker i Løkken. Otto blev konfirmeret fra Børglum kirke. Jacob Johannes ved jeg intet om. Ane Marie blev konfirmeret fra fattiggården i Raunstrup, Ørum sogn i 1884.

Fattiggården er det sidste sted jeg har kunnet finde oldefar. Oldemor var til barnedåb i Løkken i 1890, hvor tvillingerne Oskar og Holger blev døbt. Jensines børn. I kirkebogen står oldemor nævnt som arbejdsmand Hans Christian Jensens hustru fra Hellevad. Jeg har ikke kunnet finde dem i folketællingen 1890 for Hellevad sogn.

Først i 1891 sker der noget. Jeg fandt oldemor og yngste datter Helene på vej på dampskibet

Thingvalla til New York. De sejlede fra København maj 1891.

Endemålet viste sig at være Minnesota.

Men inden jeg fortæller mere om oldemor, vil jeg vende tilbage til **Niels Martinus**.

Niels Martinus Hansen

Niels Martinus tjente i 1880 på præstegården i Hellevad sogn, men flyttede i 1882 til Løkken, Vrensted sogn. Dengang og også i min tid i Løkken tilhørte den sydlige del af Løkken ,Vrensted sogn. Niels Martinus blev soldat i 9. Batt., den 1. november i 1883.

Han var ikke særlig høj, ca. 169 cm. Hjemsendt oktober 1884. Det vil sige, at han var soldat efter han blev gift i Vrensted kirke, den 13. oktober 1883. Hans kone blev Ida Magdalene Sørensen, tjenestepige i Skallerup. Født 10. december 1861 på Christianshavn, København. Da Niels Martinus blev gift var han arbejdsmand, men blev efter soldatertiden fisker. Et flyndereventyr skulle efter sigende have fundet sted i midten, slutning af 1880'erne, hvilket trak en masse folk til Løkken.



Ida var forøvrigt fadder i 1884 ved en af svigerinden Jensines næstældste børn: Ancher Thorn Damgaard. (Ancher tog som hel ung til Florida)

Niels Martinus og Ida fik 2 børn: Emil Christian Hansen, født 26. august 1885, men døde knap to år gammel den, 21. februar 1887.

Emilie Christine Jacobine Hansen, født 10. februar 1887. Altså 11 dage før hendes bror døde.

Et fiskerieventyr varer jo ikke ved, selv i Løkken. Fattigdom har måske været medvirkende til, at Niels Martinus og familie traf den afgørelse, at de ville udvandre til USA.

I juli 1888 tog de den lange vej på dampskibet Geiser til Amerika og landede senere på året i Minnesota. Niels Martinus blev den første af oldeforældrenes børn, der udvandrede, men ikke den sidste.

De slog sig ned i Sinnott Township, Marshall County, et ungt bosætningsområde fra 1883, opkaldt efter de to første, der bosatte sig i området. Sinnott ligger i det nordvestlige hjørne af Minnesota, tæt på North Dakota. Ca. 300 meter over havets overflade.

Desværre har jeg ikke folketællingen for 1890. Men i 1895 står Niels Martinus som farmer. Kan ikke se, hvor stor ejendommen er, eller om den er lejet eller ejet.

De havde den nu 8 årige **Emilie** med fra Danmark, Men allerede i 1889 fik de datteren:



Geiser

Anna Hansen og i 1891 sønnen **Nils Hansen**. Den 1. oktober 1893 kom så datteren **Catherina Hansen**. Emilie kom forøvrigt til at hedde Emelia i folketællingen. Flere børn kom til. I 1896 fik de datteren **Martha O. Hansen** og i august 1898 kom så **Augusta F. Hansen** til verden.

I folketællingen for Sinnott i 1900 er Niels Martinus og familie ikke at finde. Det viser sig, at familien umiddelbart efter 1898 er flytter til nabostaten Wisconsin til byen Racine, der ligger ud til Michigansøen i det sydlige Wisconsin på vej til Chicago.

En gravid Ida må være flyttet til Racine for i 1900 føder Ida i januar måned en datter **Myrtle Olivia Hansen** (Hanson). I 1902 kommer så **Hans Alfred Hanson** og som rosinen i pølseenden kom **Senius Edgar Hanson** den, 9. februar 1904. Som jeg kan se det, så skifter Senius navn til Sidney.

I 10 år i Racine,(de boede 3 forskellige steder i Racineområdet) var Nils Martinus arbejder, med hvad, kan jeg ikke se.

Måske har Nils Martinus tjent så mange penge, at han har kunnet købe en ny farm. I folketællingen 1910 bor de i Tornapple, Rusk Country, Wisconsin. En langt tur til det nordvestlige Wisconsin i nærheden af Minnesota og nord for hovedstaden Minneapolis. Her havde Nils Martinus sin egen farm. Desværre er der ingen tal på ejendommens størrelse.

I 1920 har vi familien tilbage i Raymond, Racine igen. Nils Martinus har sin egen gård og sønnerne Hans og Sidney ser ud til at være beskæftiget på ejendommen. I 1920 har de adopteret en dreng Norman M. Hansen, født 1917. Et gæt er, at det er et barnebarn, men søn af hvem?

I 1930 bor Nils Martinus, Ida og Sidney stadig i Racine. Sidney bor hos forældrene , er ugift og er maskinist . Nils Martinus har som 68- årig arbejde på en Country Club. Nils Martinus bor i et hus med en værdi på 5000 dollars .

Det var, hvad jeg indtil nu har kunnet finde om Niels Martinus og familie, ud over at Niels Martinus blev amerikansk statsborger i 1906. Niels er i USA stavet Nils og sommetider Nels.





Rugia - Mathilde og Thomas

Mathilde Hansen

Mathilde, født 12. december 1872. Hun blev Konfirmeret i Børglum kirke 18. april 1886, og var da i pleje hos en fisker i Løkken: Niels Pedersen og hustru. Det ser ud til, at plejefamilien var barnløse. De havde også Mathildes søster Helene i pleje. Niels Pedersen var forøvrigt forlover, da Niels Martinus blev gift i 1883. I folketællingen for Løkken i 1890 står, at Mathilde er metodist.

I løbet af 1890 rejser Mathilde og broderen Thomas Christian Hansen fra Hamborg til New York på dampskibet Rugia. Mathilde var da 18 og broderen ikke fyldt 17.

Fra New York gik rejsen videre til Sinnott i Minnesota, hvor storebror Niels Martinus jo var kommet ca. 2 år tidligere.

Jeg vil tro, at Mathilde og Thomas tog ophold hos broderen den første tid.

Mathilde var den første, jeg for flere år siden fandt i Minnesota. Jeg fandt en Mathilde Paulson død, den 9. marts 1900 i Sinnott. Faderen var Hans Christian Jensen og moderen Anna K. Madsen, begge født i Danmark, det passede jo med navnene på vore oldeforældre. Der stod også, at Mathilde var farmer og gift, men ingen navn på ægtefælle.

Det viser sig så med al sandsynlighed, at Mathilde er blevet gift omkring 1891 med en dansker **Christian Paulson** (Poulsen), født maj 1858. Christian var i folketællingen 1900 enkemand og havde 5 mindre børn. Christian var også den eneste Paulson i området. Så konklusionen er: at Mathilde og Christian fik 5 børn inden Mathilde døde.

Paul Paulson, født maj 1892

Henry Paulson, født september 1893

Axel Paulson, født april 1895

Christian Paulson, født februar 1898

Marie Paulson, født februar 1898

Hvad Mathilde døde af kan vi ikke vide. Det kan være en ulykke. Men hun kunne også have været gravid igen efter tvillingerne og der er stødt komplikationer til. Børn kom jo hurtigt efter hinanden dengang.

Christian bliver gift igen med en norsk kvinde og får 3 børn med hende i 1902, 1904 og 1906. 3 piger.

En ung mor på 28 skulle så dø fra mand og 5 små børn.

Mathilde kom jo til Minnesota sammen med Thomas Christian, hvad så med ham?

Thomas Christian Hansen

Thomas Christian Hansen, født 21. december 1873. Hvad skete der med Thomas efter 1880. Kom han også med på fattiggården? Jeg ved det ikke, har ikke kunnet finde beboerliste på fattiggården undtaget 1890. Da er der ingen af familien der. Jeg ved som tidligere nævnt, **at** hans forældre var der i 1884. Hvornår de måtte være flyttet fra fattiggården vides ikke.

Men jeg ved, at Thomas bliver konfirmeret den 11. april 1888 i Børglum kirke. Børglum og Furreby sogne havde samme præst. Thomas boede da i Løkken (Furreby sogn) hos sin storebror Niels Martinus. I kirkebogen er kun Niels Martinus nævnt, ikke hans forældres navne.

Hvornår Thomas er flyttet ind hos broderen, kan ikke ses, men det må være efter Niels Martinus og Ida blev gift i 1883. Efter broderens udvandring er Thomas at finde i folketællingen for Vrensted i 1890. Da var han karl på en gård, Kærgaard.

Men som bekendt rejser han senere i 1890 sammen med søsteren til USA. Jeg har ikke , oplysninger om Thomas i Sinnott. Men Family Search oplyser, at Thomas bliver gift i 1893 i Stephen med Metsine Hansen, født i Løkken 1874. Metsine er ikke født i Løkken, men i Aasendrup, Vrensted sogn, den 12. maj 1874 som datter af husmand og skrædder Kristian Peter Hansen (fattigunderstøttelse).

Metsine er døbt **Mettesine Kjerstine Hansen** som nummer 5 af 9 søskende. Efter konfirmationen i Thise kirke i 1888 er hun at finde som tjenestepige på gården Drivsholm i Vrensted i 1890. Kun et par kilometer fra den gård, hvor Thomas var karl. Thomas var 16 og Metsine 15. De har helt sikkert kendt hinanden fra dengang.

Når jeg siger, at Thomas og Metsine var forelskede i hinanden, fra Vrenstedtiden, så skyldes det alene det faktum, at Metsine som 18-årig, den 10. november 1892 tog med dampskipet Thingvalla til USA. Så vidt jeg kan se, rejser hun alene. Thomas må have skrevet til hende. Kom!. Hun kom og de blev gift, han som 20-årig og hun som 19-årig.

Allerede i 1894 kom det første barn. **Anna Maria Hansen**, født 15. september 1894, død 1986. Den 31. oktober 1895 kom **Christina Hansen**, død 1983. Den 14. oktober 1897 fik de tvillingerne **Carl** og **Willie**.

I 1899 fik de **Johanne Hansen**, der dør i 1901. For Thomas ikke den eneste ulykke, for i samme år, den 11. september 1901 dør Metsine, 27 år gammel. Vi kan ikke vide, hvad årsagen til deres dødsfald er. Om det er en ulykke eller sygdom, må stå hen i det uvisse.

Thomas står nu alene med fire små børn og det er mere, end han åbenbart kan klare. De bliver alle bortadopteret. Om det sker hurtigt eller lidt efter lidt, kan jeg ikke se.

Anna Marie har jeg fundet i 1910 i Sikes, North Dakota hos en svensk familie: Albert Hartstrom og konen Kajsa. (har flere forskellige navne). De har andre børn, født i Minnesota. Så Anna Marie er nok bragt med fra Minnesota.

Hun er dog ikke med i folketællingen 1905, hvor Albert Hartstrom bor i Corinna Township i Minnesota. Hvornår Anna Marie er kommet til familien Hartstrom, er derfor uvist. Så hun må være kommet til familien efter 1905. Hvor hun har været i mellemtiden, er derfor et spørgsmål?

Men Anna Marie kom til at vokse op i Sikes i North Dakota hos farmeren Albert Hartstrom med kone og børn.

Anna Marie fik så også navnet Hartstrom. (Hartstrøm på svensk)

Omkring 1920, hvor Anna var 26 år, blev hun gift med nabofarmeren, enkemand Arthur D. La Brant. Selv om La Brant og Hartstrom står ved siden af hinanden i folketællingen, så kan det godt være, at afstanden er kilometer i disse egne.

Arthur La Brants første kone, Hilma Hartstrom døde i 1918. De blev gift 1908 og med hende havde han 5 børn, det sidste barn, Milford, født 1918. Hilma var datter af Anna Maries plejeforældre.

Men een ting er sikkert. Anna Marie fik i hvert fald 9 børn. Den første i 1922 og den sidste i 1938. Anna Marie og Arthur fik følgende børn:

Marie M. 1922-1993, Ella 1923 - 1930. Lee E. 1924 - 1946. Gene Avnet 1926 - 2009. Dorothy 1928, Esther 1930, Darald 1932, Marilyn 1934 og Dona R. 1938.

La Brant eller Labrant navnet kommer med Arthurs farfar fra Hessen Darmstadt i Tyskland.

Arthur døde i 1967 og Anna Marie i 1986 og begge er begravet på Finnish Cemetery i Belden. Belden er ved siden af Sikes.



Christine har jeg ikke kunnet finde efter moderens død. Hun må have været i pleje et eller andet sted, måske syd på i Minnesota. For i 1923 bliver hun gift i Detroit Lakes med Leonard Milton Bertness.

Leonard er født i Syre den 26. juli 1895 af norske forældre. De starter med at bo i Syre, hvor de får to børn. Derefter flytter de til Home Lake, Norman, hvor også Leonard har boet med sine forældre. i Home Lake for de 3 børn mere. Dertil 2 børn døde efter fødslen.

Leonard var "machinist, steam shovel." Det må være en slags dampdrevet bulldozer. D.v.s. i 1930 havde man stadig dampdrevne køretøjer der.

I 1940 hedder det "loading graveling", vel et arbejde med en gravemaskine.

Efter 1940 må de være flyttet til Seattle for her dør Leonard den 7. august 1967 og Christine i 1983.

Så vidt jeg kan se, fik Christine og Leonard i alt 5 levende børn:

Loraine Caroline, født 25. april 1924 i Syre, død 10. juni 2010 i Vancouver, Washington.

Luverne Marion, født 8. december 1925 i Syre, død 2009 i Vancouver, Washington

Clifford Obert, født 23. marts 1930 i Home Lake, død 30. oktober 2013 i Vancouver, Washington.

Violet, født 2. december 1931 i Home Lake. Død 24. december 2006 i Yakima, Washington.

Bernice, født 2. december 1931 i Home Lake. Kan ikke finde yderligere oplysninger.

Christine og Leonard begravet på Evergreen-Washelli Memorial Park i Seattle.



Carl blev adopteret af en engelsk familie, farmeren Martin M. Stafford i Olmsted. Olmsted ligger syd for Minneapolis. I folketællingen for 1905 står, at Carl har været der i 3 år og 7 måneder.

Carl bliver gift med Hilda Behl i 1916 i Rochester, Minnesota. Hilda født 1899. i 1920 bor de i Stewartville, Olmsted. Carl arbejder med biler.

I 1930 er de flyttet til Wisconsin. De bor i Steven's Point, Portage, hvor Carl er automekaniker.

Efter 1940 er de flyttet til Oregon.

Hilda og Carl fik 3 børn:

Frances Stafford, født 1917. Har ingen sikre oplysninger om hende.

Arthur Stafford, født 30. januar 1919.

Wilbert Stafford, født 1920 og død september 1921.

Arthur blev gift med Alice, født 1918 i Norman, Minnesota. Far Anton Rikhus.

Alice og Arthur fik 5 børn:

Alex, Becky (datter), Dan, Rebecca (gift Carter) og Karen (gift Reaves).

Arthur døde i 2000 og Alice i 2010.

Carl døde 4. juni 1972 og Hilda 21. februar 1986.

De ligger alle begravet på Waverly Memorial Cemetery i Albany, Linn County.



Det var, hvad jeg har kunnet finde om Thomas Christian Hansens børn. Om Thomas nogen sinde så sine børn igen, tvivler jeg på, for i 1904 bliver Thomas gift igen i Stephen.

Thomas bliver gift med Anna Sofia (kaldet Mamie) Benson, født 23. september 1883 i Augsburg, Marshall som datter af svenske indvandrere. Faderen død omkring 1900.

Moderen Betty driver farmen sammen med sønner.

I folketællingen 1905 for Stephen bor Mamie og Thomas alene uden børn. Thomas er arbejder.

I Minnesotas folketælling for 1910 finder vi Mamie og Thomas igen i byen Euclid, der ligger syd for Warren, der ligger syd for Stephen. Thomas er formand ved "section R. R". En afdeling ved jernbanen. Her bor de sammen med to børn:

Sillie Hanson, født ca. 1907

Bertha Hanson, født ca. 1908

Derudover bor Annie Hanson der også (født ca. 1840, mor, enke, født 10 børn, hvoraf 8 lever). Jamen, det er jo Thomas' mor og dermed min oldemor.

Den 23. november 1911 får de sønnen: *George Edward Hanson*. De er sandsynligvis flyttet tilbage til Stephen, for den 11. marts 1912 dør Mamie, 29 år gammel i Stephen. Igen er Thomas blevet alene med små børn.

Om oldemor har fungeret som plejemor en overgang, ville være naturligt, men har ingen beviser herfor.

Jeg tror, at Thomas kort tid efter har fået en husholder, Martha, fordi i 1920 bor Thomas i Angus (mellem Euclid og Warren). Her er Thomas gift med Martha. Thomas er blevet gift med Martha Mary Fromm ca. 1913. Martha er født i Winthrop, Sibley, Minnesota den 26. marts 1875 af prøjsiske forældre.

Den 14. februar 1913 fik de en søn: *John William Hanson*, født i Angus.

Mystisk er det, at børnene Sillie og Bertha har skiftet navn. Sillie hedder her i 1920: **Lillian Hanson**, født i Stephen 23. september 1906. Bertha hedder nu **Myrtle Hanson**, født 1908. Om Thomas' nye kone har haft en finger med i spillet, kan vi jo ikke vide.

Thomas hedder nu Tom Hanson og er stadig formand ved jernbanen.

Thomas Christian Hansen med Mamie og Martha



Thomas med børnene Sillie (1906), Bertha (1908) og Mamie
Billedet måske fra Euclid 1910. Emblemet på brystet af Thomas
har nok noget med jernbanen at gøre.



Thomas med Mamies børn: George (1911), Myrtle (Bertha)
Lillian (Sillie) og Martha med John William, deres fælles barn
Billedet fra ca. 1913



På grund af sit arbejde ved jernbanen er Thomas flyttet meget. I 1930 er familien at finde i Churches Ferry i North Dakota. Så vidt jeg kan se, går jernbanen også derop. Thomas er stadig formand. Pigerne bor ikke hjemme længere, men det gør George og John.

I 1935 er de flyttet tilbage til Angus. Og her bor de også i 1940. George bor stadig hjemme. I 1940 er Thomas omkring de 67, de er så kort tid efter flyttet i nærheden af Thief River Falls.

I 1954, den 25. januar dør Thomas, 81 år gammel. Jeg har to dødssteder, det sidste Knu-te, Polk.

Men han er begravet på kirkegården i Thief River Falls. Den 13. april 1957 dør Martha og er begravet samme sted. Thomas nåede så ca. 40 år med sin sidste kone.



Hans børn: Lillian døde i Thief River Falls i 1976, George i Eden Prairie (i nærheden af Minneapolis) 1995, John i 1966 i Minneapolis. Myrtle ved jeg ikke noget om. Om Lillian ved jeg, at hun i 1930 var lærer i Stephen og i 1940 i Augsburg Township. Hun var lærer i den offentlige skole. Hun bliver gift omkring 1941-42 med Frank Carl Smith (polsk afstamning) og de får mindst 2 børn. Wayne Carl Smidt, født 21. april 1948 og Rolland Frank Smith, født 13. juni 1943.. Rolland bliver gift i Clay den 10. juli 1965 med Vivian J. Jacobson.

Frank dør den 16. oktober 1954 og er også begravet på kirkegården i Thief River Falls.

Ane Cathrine Madsen (Anne Kathrine Madsdatter)

Oldemor Ane Cathrine Madsen , årgang 1839, tog i 1891, som 52 årig beslutning om, sammen med datteren Helene, at ville udvandre til USA. I maj måned 1891 drog de af sted på dampskibet Thingvalla fra København til New York. Fra New York gik turen til, skal vi gætte?



Thingvalla, der fragtede oldemor og Helene til New York

Til Sinnott i Minnesota. Her boede i forvejen Niels Martinus og Mathilde. En rejse på en lille måned var tilendebragt.

Hvad der er passeret indtil 1895, kan jeg ikke vide. Men i 1895 er oldemor benævnt farmer og datteren Helene som datter. Dertil en datter Olga Hansen. Oldemor er efter alder ikke mor til Olga, men det viser sig at Helene har fået datteren med en canadier, da hun var ca. 17-18 år i 1895. Efter folketællingen at dømme, bor de alle tæt ved hinanden.

D.v.s. at oldemor sikkert har taget hånd om børnene da Mathilde døde. Men hun boede stadig sammen med Helene og Olga. I 1900 står at oldemor er enke og har født 10 børn, hvoraf de 8 er levende. Mathilde ved vi er død, men hvem er den anden? Jeg har ikke har kunnet finde noget om oldemors yngste søn: Jakob Johannes Hansen. Jeg har set, at han skulle være død 1886. Men kan ikke finde ham, og hvor han skulle være død.

Da Helene blev gift med Carl Gustavson boede oldemor sammen med dem. Men i 1905 var hun væk fra folketællingen. Kunne hun være død? Nej, jeg tror hun er rejst til Stephen, hvor hendes søn Thomas boede. I 1901 dør Thomas' kone Metsine.

Så mon ikke oldemor er rejst for at hjælpe med børnene. Jeg kan dog ikke finde hende i folketællingen for Stephen 1905. I 1910 kan jeg dog finde hende som Kathrina Hansen, født 1839 og immigreret 1894. Det sidste passer ikke, hun er immigreret i 1891.

Da der ikke findes andre i området født 1839 og med samme navn, går jeg ud fra, at vi har med oldemor at gøre. Hun har i 1910 sit eget belånte hus og til leje bor en nordmand Hans Carlson og hans søn Charley. I Minnesota dead index 1908-2002 står, at **Anna Kathrine Hansen** er død Marshall, den 8. januar 1916. Et andet sted står, at hun er død og begravet i Stephen. Marshall er jo amtet som Stephen ligger i. Jeg er overbevist om, at vores **oldemor endte sine dage i Stephen, Minnesota**. Men, men, der er et problem. Som nævnt under Thomas bor oldemor i 1910 i Euclid hos Thomas og Mamie. Hvordan kan oldemor være to steder på samme tid? Hvis vi ser på, hvornår folketællingen i Euclid er foretaget, så er det den 15. april 1910 og i Stephen den 25. april 1910. Så hvis Kathrina Hansen er vores oldemor, så skal hun være flyttet fra Euclid til Stephen inden for 10 dage. Det er selvfølgelig praktisk muligt.

Da Mamie dør i Stephen i 1912, må Thomas med familie være flyttet dertil inden Mamie dør. Hvorfor er navnet nu Kathrina Hansen? Oldemor skiftede jo Madsen ud med Hansen, vel af praktiske grunde. Hun har optrådt under lidt forskellige navne, så navnet er ikke det vigtigste. Fødselsåret passer, enke passer, men immigrationsåret passer ikke, men hun er tidligere nævnt som født i 1840. Så alt i alt vil jeg gentage, hvad jeg har nævnt. Oldemor ligger begravet på kirkegården i Stephen..

Der er ikke nogen familie, der har lagt billede af gravstenen på nettet.





På indianersprog:

Minne= vand

Sota= blå lys

D: V: S: Det blå lys i vand=Søernes land

Minnesota er ca. 5 gange større end Danmark



Helene Hansen

Helene født, den 30. juni 1877. Som nævnt under Mathilde, var hun i pleje i Løkken. Helene blev i Minnesota gift med svenskeren Carl Gustavson, den 18. august 1900. Carl født den 30. september 1863 i Sverige. Immigreret 1893. I 1900 boede de sammen med oldemor, der nu har navnet Anna Hanson, og Olga

Helene (Helena, har også set navnet Helen) fik 7 børn sammen med Carl:

Olga Gustavson, født 1895. Faderen canadier

Karl F. Gustavson, født 1900

Kristian E. Gustavson, født 1901

Lena(Lina) M. Gustavson, født 1903

Jennie Gustavson, født 1905

Esther A. Gustavson, født 1907

Magda Helene Gustavson, født 1911

Vernon Rudolph Gustavson, født 1913

Efternavnet bliver senere ændret til Gustafson, som jeg herefter vil bruge. På nær Olga er alle født i Sinnott, på en farm i Happy Corner .

Men lykken varede ikke ved. Carl havde i længere tid døjet med gigt og var blevet indlagt på sygehuset i Warren. Her døde han den 9. december 1913 af nogle komplikationer, måske i forbindelse med gigten.



Familien Gustafson ca. 1906. Fra venstre: Lena, faderen Carl, sønnen Carl, Olga, Helene og Christian. De to piger i hvide kjoler. Til venstre Jennie og hos moderen: Esther

Helena er nu alene med alle børn, hvoraf den yngste kun var et par måneder gammel. Olga har jo nok hjulpet med at passe sine søskende. Men, Helena havde jo også farmen at passe. Der blev hyret en mand, der sammen med sønnerne Carl og Christian skulle forsøge at få farmen til at køre, så de kunne blive der.

Den hyrede mand og sønnerne kunne åbenbart ikke enes om, hvem der havde den ene eller anden kompetence. Så det endte med at Helena næsten et år efter Carl's død måtte sælge farmen.

Nu stod Helena med børn og en solgt farm. Hvad skulle hun nu? Jeg har et papir, som jeg har fået fra Birgit i Florida. Her står, at Helena boede en tid i Thief River Falls hos Tom Hansen. Tom må være Helenas broder Thomas C. Hansen.

Thomas er flere steder nævnt som Tom. Thomas må så efter Euclid være flyttet til Thief River Falls. Hvordan der har været plads til så mange mennesker i Toms hus må guderne vide. I nøden er hjælpsomhed som bekendt stor. Thomas har jo selv prøvet at være alene med børn.

Omkring 1914 er Helena flyttet til Stephen, hvor hun arbejder på hotel, assisterer som jordemoder, sørger for pleje af gamle mennesker. Tager også lejere ind i sit hus for at kunne forsørge sig selv og sine børn.

Lidt ro falder der over Helena, da hun den 18. august 1918 bliver gift med en 3 år yngre nordmand, enkemanden Anton Nilson Burseth, født 20. december 1880. Brylluppet finder sted i Thief River Falls. Anton var blevet enkemand i 1916 og førte to børn med ind i ægteskabet

Tilbage i Stephen får Helena, den 4. december 1919 en søn Kenneth A. Burseth og den 2. november, som 46 årig, i 1923 får hun datteren: Norma A. Burseth.

Anton var agent for et oliefirma.

Anton dør i 1958 og Helena den 14. maj 1974. Næsten 97 år gammel. Begge er begravet på kirkegården i Stephen.



Helena og Anton 1918



Helena fik i Stephen i 1914 besøg af en nevø. Min fars ældste bror: Jacob Hansen, født 24. september 1890, rejste i 1913 via Hallifax til Canada og havnede på et tidspunkt i Brooks (nordvestlige del af Canada). I 1914 forlod han Canada for at tage til Minnesota. Ved indrejsen til USA stod, at han skulle besøge sin tante Helene Gustafson Stephen. De må jo have haft kontakt med hinanden. I 1917 var Jacob tømrer i Donaldson, Kittson County.

Donaldson ligger et stykke nord for Stephen.

Det er faktisk Jacobs skyld, at jeg fandt Helene gift Gustafson. Jeg har søgt efter Jacob i USA i mange år, men har indtil nu faktisk kun fundet hans indrejse til USA og arbejde i Donaldson. Ham må jeg undersøge nærmere på et andet tidspunkt.



Jacob 1913

Da jeg har billeder af Helene og hendes børn, vil jeg ikke undlade at fortælle, hvad jeg har om dem. Pigerne vil blive nævnt med gifternavn. Helenes børnebørn (dem, jeg har fundet) vil blive nævnt ved navn og fødselsår.

Olga Cathryn Cote

1895-1979



Olga



Phillip Cote

Olga, født 27. februar 1895. Hvor? Stephen er nævnt, men jeg siger Sinnott. Olga blev gift i 1917 i Thief River Falls med den 18 år ældre enkemand Phillipe J. Cote, født i Canada 17. marts 1877. Phillipe havde ved giftermålet sagt, at han havde 3 børn, men i virkeligheden havde han 8. De 5 var overladt til familiemedlemmer.

De fleste kom senere hjem til Olga og Phillipe. Olga og Phillipe fik sammen 2 børn: Ernest Eugene, født 11. januar 1919 i Thief River Falls og den 12. august 1920 fik de datteren Lois Helena Mackenroth.

Ernest Eugene blev gift i St. Paul, den 1. august 1942 med Catherine Marie Kane, født 2. maj 1920. Catherine og Ernest fik 2 børn: James Vernon i 1942 og Thomas Phillips i 1946.

Birgit i Florida har haft telefonisk kontakt til James Vernon. Han vidste ikke, at hans oldemor hed Helena? Det ved han så nu.

Ernest Eugene døde den 11. april 2010 og Catherine den 19. august 2003. Begge begravet på militærkirkegården **Fort Snelling** i Minneapolis. Ernest var sergent under 2. Verdenskrig.

Phillipe Cote, der var barber, døde i Thief River Falls, den 20. marts 1945. Olga, der var flyttet til St. Paul og havde arbejdet i hotel- og restaurationsbranchen, døde i St. Paul (vel i dag nærmest en del af Minneapolis) den 6. september 1979 og er begravet i Stephen.

Hvor Phillipe er begravet, kan jeg ikke finde.

Carl Frederick Gustafson

1900-1965



Carl og Edith Eidenberg-Voellm 1934

Carl, født den 18. september 1900 i Sinnott. Død august 1965 i Coffeyville. Jeg har fundet byen i Kansas .

Om det er, da han bliver gift, vi har billedet, ved jeg ikke. Der er ingen yderligere oplysninger om Carl.

Christian Emmanuel Gustafson 1901-1987



Christian og Myrtle 1927

Christian, født 30. december 1901 i Sinnott. High School i Stephen. Beskæftigelse " Car, truck and tractor doctor". Vi siger vel mekaniker. Partnerskab med forhandler af John Deere.

Gift 22. november 1927 med Myrtle Niolinda Wikstrom. Myrtle er født i 1907 som nummer 8 af 12 søskende. Myrtle dør allerede den 25. marts 1932. De fik 2 børn: Carl P Gustafson, født 1929 og Ethel, født 1931 eller 1932. Myrtle blev begravet på Wikstrom Cemetery, Strandquist, Marshall County.

Senere bliver Christian gift igen med Hilda Amelia, født 30. juli 1912. Jeg kan ikke finde efternavnet.

De fik sønnen: Larry Dean Gustafson, født 23. juli 1936. Christian dør, den 28. marts 1987 og Hilda, den 18. november 2005. De boede i Stephen og begge er begravet der.



Lena Maria (Mary) Hedlund



Mary og Emil 1926

Mary, født 3. december 1903 i Sinnott. Mary blev den 30. juni 1926 gift med Emil Andreas Hedlund, født i Sverige den 23. marts 1893. Emil var tømrer ved bro- og jernbanebygning.

Immigreret 1904. Søn Dean Hedlund, født 1927 i Thief River Falls. 25. juli 1930 fik de sønnen Gerald Lee Hedlund også i Thief River Falls. De skulle åbenbart have boet i det hus, som Marys morbror Thomas Christian Hansen havde haft.

Emil døde 2. maj 1973. Derefter må Mary være flyttet til Californien for her døde hun i Imperial Beach, den 2. september 1988 af alzheimer .

Begge er begravet i Thief River Falls.



Thief River Falls

Jennie Viola Knutson



Emil



Jennie

Jennie, født 13. marts 1905 i Sinnott. Uddannet sygeplejerske i Minneapolis. Gift den 31. december 1934 med Henry Ingvald Knutson, født i Warren 13. september 1900. Henry var civilingeniør.

Jennie døde i Baudette (helt nord i Minnesota) den 8. maj 1990. Emil var død 29. november 1966. De er begravet i Warren.

De fik 3 børn: Barbara Ann (gift Robinson) født 29. januar 1936.
John Henry blev født, den 29. juli 1938 og Thomas Neil blev født 22. august 1941.

Esther Augusta Thomas

Esther, født 13. august 1907 i Sinnott. Uddannet sygeplejerske i Minneapolis. Gift 1930 med Bill Thomas. Bill må være kaldenavn, for jeg kan ikke finde navnet Bill Thomas. Det tætteste jeg kommer er i Idaho, hvor et nyfødt barn dør 4. februar 1936. Faderen hedder Thomas til efternavn, født i Warren.

Moderen hedde Esther Gustafsen, født i Stephen.

Det kunne godt være Bill og Esther, men?

En Esther A. Thomas ligger begravet i Minneapolis, død 6. august 1984, men om det er den rigtig Esther vides ikke, da fødselsåret mangler. Så, der er manglende oplysninger om Esther og Bill.



Esther og Bill 1930

Magda Helene Cochran

Magda født, den 29. november 1911 i Sinnott. High School i Stephen. Sygepleerske.
Gift 27. juni 1929 i Thief River Falls med Harry Loyd Cochran, født 26. oktober 1903 i Illinois. De slår sig ned i Geneseo, Illinois, hvor Harry er farmer. Har fundet følgende børn:

Rosetta Byers født 1931, Patacra Miller født 1932, Carl W. Cochran født 1933, Joy Elaine Sundeen, født 20. december 1934. Kathy Higgins født 1937.

Joy død i Geneseo 2013. Carl død i Iowa City 2013.

Magda døde 1. marts 2004 og Harry 26. november 1997. Begge begravet i Geneseo, Illinois.



Magda og Harry ca. 1945

Vernon Rudolp Gustafson 1913-2011



Alice, Ivadell og Vernon

ca. 1944

Vernon Rudolp, født den 20 .september 1913 i Sinnott. Gift i 1935 med Alice Sylskar, født i Karlstad, Kittson den 20. september 1913

som datter af en norsk far og en mor født i North Dakota af norske forældre. Kan ikke se hvor de er blevet gift, men i 1935 boede Alice i Stephen og der boede de også i 1940. Vernon var da sælger inden for landbruget. Jeg har set et billede, hvor det ser ud til, at de har haft, det vi kalder en isenkramforretning eller en blandet landhandel. Om det var i Stephen eller Monticello (nordvest for Minneapolis), hvor de senere boede, ved jeg ikke.

Den 13. februar 1936 fik de det eneste barn: Ivadell som blev gift Erdman. Navn på mand og bosted har jeg ikke. Men jeg har navnene på deres børn: Gregory, Mitch, sheldon og Melissa.

Alice døde i Monticello den 20. september 1997 på Vernons 84 års fødselsdag.

Vernon døde i Coon Rapid (sydøst for Monticello) den 21. september 2013, dagen efter sin 98 års fødselsdag. Han blev så den ældste af sine søskende, et år ældre en sin mor. Blev efterlevet af 4 børnebørn, 7oldebørn og et tipoldebarn.

Begge er begravet på Sunset Memorial,
Minneapolis.





Jeg kunne ikke undlade dette billede af Alice og Vernon med oldebørnene.
Fra 1990'erne

Vi vender os nu til de to børn Helena fik sammen med Anton Burseth.

Kenneth Andrew Burseth 1919 - 1994



Kenneth, født den 4. december 1919 i Stephen. High School 4 år. Boede 1940 i Warren hos sin halvsøster Jennie. Der står han var kontorist i et kødmarked.
Blev den 18. maj 1941 gift med Caryl Louise Butterfield, født 28. oktober 1918 i Milaca, Minnesota. Milaca ligger et stykke nord for Minneapolis.

De får 2 børn. Terry Wayne, født 12. marts 1942 og Marilee Caryl, født 24. september 1943. Begge født i Marshall County, men ikke hvor.

Jeg har fundet, at Kenneth den 3.marts 1945 var ved militæret i Fort Snelling, lidt syd for Minneapolis.

På papiret står, at han var uddannet "meatcutters", undtaget slagting og pakhouse. Mon ikke det er det, vi herhjemme kalder butiksslagter. Kan ikke se, hvad hans rolle var i militæret.

Hvornår de er flyttet til Glendale i Arizona ved jeg ikke, men Kenneth var nu beskæftiget inden for byggefaget.

Den 8. november 1994 dør Kenneth af nyresvigt og et hjertetilfælde. Året efter, den 8. august 1995 dør Caryl. Begge begravet i Glendale.

Norma Ardeen Dalenberg 1923 - 1999



Peter



Norma 1943 - 45

Norma, født den 2. november 1923 i Stephen. Hun må have holdt til i Warren på et tidspunkt for hun får en søn: Robert Burseth Norton, født den 21. maj 1947. Sønnen dør 4 år gammel, 18. december 1951 i Warren og bliver begravet i Stephen. Om Norma er gift med faderen, kan jeg ikke se, men faderens navn er Robert Norton.

Norma var ved militæret fra 18. november 1943 til 11. december 1945.

Hun bliver gift i november 1950 med Peter Dalenberg, født 4. august 1910.

Da Normas søn dør i 1951 i Warren, må vi antage, at Norman og Peter er gift i Warren.

De får, så vidt jeg kan se 5 børn sammen. Jeg vil kun nævne det barn, jeg er helt sikker på: Daniel Peter Dalenberg, født i Pennington County 22. december 1953.

Norma og Peter er flyttet til Winona, der ligger i det sydøstlige hjørne af Minnesota, tæt på Iowa. Norma var beskæftiget i administrationen af socialhjælp. Peter sørgede for velegeholdelse på et lærer college. Peter døde i Winona 26. maj 1974 af cancer.

Norma døde den 25. december 1999 i Madison, Dane County, Wisconsin.

De er begge begravet på Fort Snelling National Cemetery i Minneapolis.



Vi mangler endnu een fra familien, der udvandrede, nemlig:

**Ane Christine Hansen
1865- 1946**

Ane Christine, født 1. december 1865 blev den 12. marts 1885 gift i Bælum kirke, Aalborg amt med skrædder Jens Jensen. De er flyttet til Løkken efter brylluppet. Den 29. december 1885 får de datteren **Anna Marie Kathrine Jensen**.

Fadderne ved dåben er bl.a. Pigen Mathilde Hansen og fisker Niels Martinus Hansen.

I 1888 bor de i Nørresundby. Her får de den 7. august 1888 sønnen **Jens Jensen**. Præsten noterer, at forældrene har navngivet barnet og er mormoner.

I 1890 er de i Aarhus og får datteren **Agnes Kristine Jensen**, den 14. december 1890 i St. Pouls sogn. Moderen har navngivet barnet og forældrene er mormoner, skriver præsten.

Hvis jeg skal tro de kilder, jeg bruger, er skrædder Jens Jensen død 15.marts 1933 i Frederiksborg. Da Jens brød med mormonerne, blev han og Ane Christine skilt. For, den 24. juni 1897 bliver Ane Christine gift igen i Salt Lake City med en 25 år ældre enkemand Søren Peterson, født i Rørbæk, Aalborg amt, den 23. juli 1840. Det er helt sikkert, at Ane Christine er kommet til Utah med mormonernes den 1. april 1897. Det var dog også hurtigt, hun blev gift igen efter ankomsten til Utah. Hun fik ikke flere børn og døde i 1946.

Ane Christine havde sine 3 børn med til Utah. Jens kom til at hedde James og blev gift med Hazel June Peterson. Ingen børn fundet. James døde i 1958.

Agnes Kristine blev ikke så gammel, hun døde i 1904, 14 år gammel.

Anna Marie Kathrine blev gift med Georg Albert Skinner i 1907. De fik 6 børn:

Agnes Christina Skinner 1908-1998

Georg Russel Skinner 1910-1954

Katie Mildred Skinner 1913-1916

Vera Lavon Skinner 1915-1952

Afton Elnora Skinner 1918- 2001

Elaine Skinner 1921



Elaine Skinner 1939.
Hendes mor og jeg er
født i Løkken

Anna Marie Kathrine døde i 1934

Her slutter så det, jeg fandt om oldemor og i tilgift 5 af hendes børn. Oldemor tog til Amerika, men hun forlod ikke gård, mand og børn. Hun forlod i armod 4-5 børn og en måske afdød mand.

Jeg har ikke fundet belæg for at sige, at hun og Helene rejste med mormonernes hjælp. For så var de vel ikke havnet i Minnesota. Man har nok taget fejl af oldemor og Ane Christine omkring det med mormonerne.

Dem, der har set min første udgave vil nok sige, at det var en tynd kop te sammenlignet med denne udgave. Men dengang kunne jeg ikke finde ud af mere.

Jeg er meget tilfreds med, at jeg som amatørslægtsforsker har fundet så mange oplysninger, som jeg har.



Hellevad kirke.

Her blev oldemor og oldefar gift i 1861. Oldefar og børnene er også døbt i kirken. Oldemor er døbt i Dronninglund kirke..



Otto Petrus Hansen,
1875 - 1960



Jensine (1860 - 1939



Jens Christian
1867 - 1928



Thomas Christian Hansen,
1873 - 1954



Niels Martinus Hansen
1862 - 1955



Helene Hansen,
1877 - 1974

Af dem, der udvandrede, har vi 3 billeder, og 3 billeder af dem , der blev i Danmark.

Oldeforældre og de andre 4 børn, må vi så desværre undvære billeder af.

Efter sigende findes der kun det ene portrætfoto af Jensine. Jeg har på fornemmelsen, at hun ligner sin mor. Pudsigt, at jeg skulle få det billede fra Florida.

Jensine blev gift Damgaard. Da barnebarnet Harry Damgaard i Skagen døde, arvede dat-
teren Birgit Damgaard Sabo faderens slægtsforskning og billeder. Nogle af billederne lag-
de Birgit på sin facebook side, derfra har jeg så billedet af min fars faster.

Birgit udvandrede selv for over 50 år siden til USA, bor i dag i Florida og gift med et bar-
nebarn af Jensines ældste søn, Ancher, der som ganske ung kom til Florida. Jeg ved, at
Ancher ikke havde forbindelse til sine forældre og søskende.

Gad vide, om der overhovedet var kontakt mellem Jensines mor og søskende i USA og
de andre søskende herhjemme.

Min far har aldrig omtalt fastre og onkler, der udvandrede.

De rejste ud, og genså aldrig Danmark, oldemor og 5 af hendes børn

Aunslev, 20. marts 2017

Jørgen Larsen-Ledet (født Hansen)

Aunslev Møllegård

Skovgyden 21

5800 Nyborg

skovgyden21@gmail.com

Kilder:

Folketællinger

Kirkebøger

Family Search (mormonernes database)

Udvandrerarkivet.

Google

Google Earth

Birgit Damgaard Sabo, Florida

Sieglinde Voellm Eidenburg

Layout: Min storebror Elgar Hansen





End Long Period Of Separation At Ogden

Nels P. Hansen and his sister, Mrs. S. Peterson, meet for the first time in 52 years at Ogden.

Brother And Sister Meet First Time In 52 Years

BRIGHAM CITY, Sept. 26.—Meeting for the first time in 52 years a brother and sister exchanged greetings recently at Ogden.

Nels P. Hansen of Racine, Wisc., arrived by train in Ogden, where he was met by his sister, Mrs. S. Peterson of Spanish Fork, and her son, James Jensen of Brigham City.

Mr. Hansen left his native Denmark in 1887, coming to America and settling in northern Minnesota. Later he moved to Wisconsin, where he has lived since.

Mrs. Peterson came to America as a widow in 1897, and with her family of three children made her home in Spanish Fork.

Mr. Hansen is now 77, his sister, 73. This is his first trip into the west. After a visit with his sister and nephew, he will return home.



Niels Martinus og Ane Christine



Rejsens 1. etape ved at være nået. Modtagestationen Castle Garden på Manhattan inden for rækkevidde. Fra 1892 blev modtagestationen Ellis Island.
(billedet, et situationsbillede, ukendt skib og ikke kendte personer)